

Nederlandse boeken lezen

Verderop vind je een lijst met een aantal kinderboeken en een lijst met boeken voor volwassenen.

Hoe *kies* je een boek?

Lees een paar pagina's:

- Begrijp je de meeste woorden? Begrijp je het verhaal? Vind je het verhaal leuk? Lees dan verder.
- Begrijp je veel woorden niet? Vind je het verhaal niet leuk? Kies dan een ander boek.

Hoe *lees* je een boek?

Gebruik je woordenboek niet te veel. Kun je het verhaal volgen? Lees dan verder. Komt een moeilijk woord veel voor, zoek het op. Wil je het woord onthouden? Schrijf het op in je woordenlijst.

KINDERBOEKEN

Tips!

- Leen kinderboeken bij de openbare bibliotheek.
Ga naar www.bibliotheek.nl of naar **OBA** (Openbare Bibliotheek Amsterdam)
- Lees kinderboeken in het Engels en in het Nederlands, bijvoorbeeld de Harry Potter-boeken en de boeken van Roald Dahl.

Titel	Wespeneiland
Schrijver	Abbing & Van Cleeff
Soort boek	Spannend, thriller
Over de inhoud	Drie kinderen zijn op een eiland om in een film te spelen. Het lijkt zo makkelijk: ze hoeven alleen maar in die ene hoge dennenboom te klimmen. Maar overal zoemen de wespen... En op het verlaten eiland gebeuren vreemde dingen ...
Titel	De zwarte rugzak
Schrijver	Abbing & Van Cleeff
Soort boek	Spannend, thriller
Over de inhoud	Vijf kinderen zijn weggelopen en niemand weet waar ze zijn. Dat denken ze. Maar zo is het niet. Er trekt nóg een reiziger langs de rivier: wie zit wie achterna? En wat zit er in de zwarte rugzak?

Titel	Kruistocht in Spijkerbroek
Schrijver	Thea Beckman
Soort boek	Spannend, geschiedenis
Over de inhoud	De zestienjarige Dolf gaat met een machine van de 20e eeuw naar het jaar 1212. Hij komt terecht in een Kinderkruistocht. Ze willen het Heilige Land van de Saracenen bevrijden. Om vijf uur diezelfde middag moet Dolf klaar staan om te worden teruggeflitst naar de twintigste eeuw - tenminste, als er niets fout gaat...
Titel	Oorlogswinter
Schrijver	Jan Terlouw
Soort boek	Spannend, geschiedenis
Over de inhoud	Het is de ijskoude winter van 1944/1945. De Tweede Wereldoorlog is nog in volle gang. De 15-jarige Michiel kan niet wachten tot hij mee kan doen in het verzet. Als zijn buurjongen Dirk hem vraagt een brief te bezorgen voelt hij zich eindelijk serieus genomen. Maar Dirk wordt opgepakt en degene bij wie hij de brief moet bezorgen, is doodgeschoten door de Duitsers. Michiel staat er alleen voor.
Titel	De amulet
Schrijver	Simone van der Vlugt
Soort boek	Spannend, geschiedenis
Over de inhoud	1630. De jacht op heksen is in volle gang. Vrouwen van alle leeftijden worden verdacht van hekserij en belanden op de brandstapel. Ook de 15-jarige Nina wordt ervan verdacht een heks te zijn. Ze weet namelijk dingen die ze eigenlijk niet kan weten en ook haar moeder is verbrand als heks. Nina begint te vermoeden dat ze misschien wel gelijk hebben, misschien is ze wel een heks... Verkleed als jongen slaat ze op de vlucht.
Titel	De brief voor de koning
Schrijver	Tonke Dragt
Soort boek	Spannend
Over de inhoud	Een jonge held. Een belangrijke opdracht. Een ongelooflijk avontuur. Tiuri verbreekt de regels, die bepalen dat hij met niemand mag praten in de nacht voordat hij ridder wordt. Hij opent de deur en krijgt een gevaarlijk verzoek: hij moet een belangrijke brief bezorgen aan de koning van een ander land. Tiuri wordt achtervolgd door andere ridders die hem met de dood bedreigen. Maar hij is vast van plan de brief te bezorgen.

Nederlandse literatuur

Tips!

- Lees een paar pagina's uit het inkijkexemplaar. Zie 'Extra' in de tabel
- Leen de boeken bij de OBA.
- Sommige boeken kun je bij de OBA ook lenen als e-book.

Titel	Papegaai vloog over de IJssel
Schrijver	Kader Abdolah
Over de inhoud	In een paar dorpen langs de rivier de IJssel komen voor het eerst vreemdelingen wonen. Ze beginnen aan een nieuw bestaan in een nieuw land. Papegaai vloog over de IJssel is een vertelling waarin de schrijver ons binnen de huizen van die mensen meeneemt om hun levensloop te laten zien. Kader Abdolah kwam een kwarteeuw geleden zelf als vreemdeling naar Nederland en gebruikt zijn ervaringen om verhalen te vertellen.
<i>Extra</i>	Klik hier en klik daarna op 'Inkijkexemplaar'.
Titel	Salam Europa!
Schrijver	Kader Abdolah
Over de inhoud	Sjeed Djamal, docent oriëntalistiek aan de Universiteit van Amsterdam, woont al lange tijd in Nederland. Op een dag krijgt hij een reisboek in handen van een Perzische sjah, die in de negentiende eeuw door Europa reisde. Nieuwsgierig besluit hij om deze reis zelf te maken, met een afstand van anderhalve eeuw. Hij ziet hoe de sjah dwars door Europa reist, en zelfs door België en Nederland. Op die manier volgt hij de reusachtige karavaan van de sjah die steeds dieper het continent in trekt. Gaandeweg dringt de geschiedenis, maar ook het heden van Europa, steeds dieper tot Sjeed door. Salam Europa! is een boek over nieuwsgierigheid en belangstelling voor de ander.
<i>Extra</i>	Klik hier en klik daarna op 'Inkijkexemplaar'. <i>E-books van Kader Abdolah bij de OBA, bijvoorbeeld: De Adelaars. Inhoud: Autobiografische verhalen van een Iraanse politieke vluchteling over zijn ervaringen in Iran en in Nederland.</i>
Titel	Een Spaans hondje
Schrijver	Rascha Peper
Over de inhoud	Victor werkt in het succesvolle zandkastelenbedrijf van zijn broer. Op zekere dag verdwijnt hij zonder taal of teken. En hoewel hij zich soms wat zonderling gedroeg, komt zijn verdwijning voor iedereen volkomen onverwacht. De achterblijvers reageren elk op hun eigen manier. Een Spaans hondje vertelt een onalledaags, maar meeslepend en ontroerend verhaal. Het is een roman over tijdelijkheid en het verlangen naar eeuwigheid, over liefde en dood, maar het is ook een familiegeschiedenis over drie broers, die volstrekt verschillend en toch op een bijzondere manier met elkaar verbonden zijn.

Titel	Een Siciliaanse lekkernij
Schrijver	Rascha Peper
Over de inhoud	Verhalen over een wereld die alledaags lijkt maar het niet is. Het zijn verhalen over soms bizarre onderwerpen, gevoelig geschreven met oog voor detail en met een vleugje humor. Sommige personages komen in meerdere verhalen voor.
<i>Extra</i>	<i>Klik hier voor het inkijkexemplaar. Bij de OBA als e-book</i>
Titel	Dichter op de Zeedijk
Schrijver	Kees van Beijnum
Over het boek	Het jonge leven van Constant Wegman speelt zich af in en rond het café-hotel van zijn grootmoeder, een gelegenheid van twijfelachtige reputatie op de Amsterdamse Zeedijk. Om te overleven in de harde werkelijkheid van kroegen en bordelen creëert hij een eigen wereld, een veilige haven voor romantiek en dromen. Dichter op de zeedijk is het tedere, opgewekte verhaal van een jeugd te midden van toegewijde alcoholisten, gevallen engelen, een onverschrokken grootmoeder én een zeventiende-eeuwse dichter. In deze semi-autobiografische roman wordt met hartstocht een portret geschilderd van een roemruchte buurt.
<i>Extra</i>	<i>Bij de OBA als e-book</i>
Titel	Wit geld Verborgene helden
Schrijver	J. Bernlef
Over het boek	Verhalenbundels Verhalen over mensen die de verwachtingen die zij hebben niet kunnen realiseren.
<i>Extra</i>	<i>Bij de OBA als e-book</i>